

SMOOR VERLIEFD OP JE LERAAR

Hij staat voor de klas, jij zit met kriebels in de buik in je bankje. Dat is ons allemaal overkomen, maar soms wordt het echt iets. En ben je voor je het weet aan het zoenen in het schoolkeukentje.

**MONIQUE EICKHOFF (50) KREEG
IETS MET HAAR LERAAR
ECONOMIE. ZIJ WAS 20, EDDY 25.
ZE ZIJN NU 30 JAAR SAMEN
EN HEBBEN 2 ZOONS.**

“Hij had lang haar en droeg van die heerlijk foute bloesjes. Ik vond hem meteen interessant: jong, origineel; anders dan andere docenten. Een vriendin vogelde uit dat hij in Zwolle woonde. Ze stelde voor een weekendje Zwolle te doen. We vroegen Eddy of we bij hem konden logeren. Dat mocht. Die vrijdagochtend kwam mijn vriendin zonder weekendtas op school; ze mocht niet van haar moeder. Ik besloot wel te gaan. Mijn ouders waren heel makkelijk; ik was immers al twintig.

Ik had een topweekend. Hij sliep in de woonkamer en ik mocht in zijn bed. Het weekend daarop hebben we gekust. Mijn vriendin was not amused; onze vriendschap was meteen voorbij. Niemand mocht het weten, want dan zou hij ontslagen worden. Hoogeveen is klein, het werd een bloedstollend spel. Op school doken we stiekem het keukentje in; we konden niet van elkaar afblijven. Hij zette mij 's ochtend eerder uit de auto, zodat we niet tegelijk op school aankwamen. We genoten van onze toneelstukjes: ‘Goedemorgen Monique.’ ‘Goedemorgen meneer, leuk weekend gehad?’

Binnen een maand hadden we officieel verkering en trok ik bij hem in. Zijn collega's waarschuwden: pas op dat het schoolbestuur er geen lucht van krijgt. Eddy besloot de ellende voor te zijn en zocht een andere baan. Mijn ouders vonden het allemaal prima: ‘Tja, jij valt op kwajongens en Eddy is er weer eentje.’

JURK M&S VEST C&A

**‘WE KONDEN
NIET VAN
ELKAAR
AFBLIJVEN’**

**STEFFIE SMETS (29) WAS 15, HAAR
LERAAR NEDERLANDS 30.**

“Hij was lang, breed en had donkere krullen. Zo'n man waar je in wil kruipen. Hij was toegankelijk en sociaal; leerlingen vonden hem leuk. Vanaf de eerste klas werd ik gepest; ik had grote tanden, weinig gevoel voor mode en kon slecht voor mezelf opkomen. Mijn ouders lagen in scheiding, dus thuis liep het ook niet lekker. Hij werd mijn mentor en nam alle de tijd om naar mij te luisteren. Ik vond hem bloedaantrekkelijk.

Het begon met sms'jes: ‘Zullen we iets afspreken?’ schreef hij. Diezelfde zondagochtend pikte hij me op met zijn auto. Eenmaal bij hem thuis kreeg ik op de bank mijn allereerste zoen ooit. Ik trouwde hem, ook op seksueel vlak. We spraken wekelijks af, altijd in het geniep. Na mijn examens zouden we samen een toekomst opbouwen, zei hij, maar nu moesten we heel voorzichtig zijn.

Het voorheen zo sombere meisje ging ineens zingend door het leven. Toen mijn ouders mijn dagboek lazen, werden hun vermoedens bevestigd. Ze wilden hem aanklagen, maar ik smeekte hen niets te doen. Kort daarop werd bekend dat hij een relatie had met nog een leerlinge. Uiteindelijk is hij geschorst vanwege seksueel msn-contact met meerdere leerlingen.

Hij was mijn eerste en hij was altijd goed voor me. Toch heb ik er altijd een nare bijmaak aan over gehouden. Ik dacht dat het echte liefde was. Wat heb ik me belazerd gevoeld.”

TOP DESIGNERS REMIX ROK ASOS WHITE

**‘IK DACHT
DAT HET
ECHTE
LIEFDE
WAS’**

**PAULINE DROOG (43) WAS
14 TOEN ZE VERLIEFD WERD
OP HAAR WISKUNDELEERAAR. COR
WAS 27. ZE TROUWDEN EN KRE-
GEN 3 KINDEREN.**

“Hij was mijn mentor in de eerste. Toen hij voor een oudergesprek bij mij thuis kwam, luisterden mijn beste vriendin en ik stiekem mee. Hij sliste zo stom; wij lagen dubbel van het lachen. Die vlinders kwamen pas vanaf de tweede. Als hij formules op het bord schreef keek ik naar zijn grote handen. Ik viel op zijn leuke jongenskoppie. Verliefd en bijdehand als ik was vertelde ik hem de waarheid. Hij hield de boot af: ‘Joh je bent nog zo jong. Dat verliefde gevoel gaat vanzelf over.’

Op een avond liet de hond uit. Ik wist dat hij zo laat nog op school was en ging daarheen. Het was bij hem ook gaan kriebelen en in het computerlokaal hebben we voor de eerste keer gezoend. Ik zat op een roze wolk. Als hij een tussenuur had, liet ik me eruit sturen om bij hem te kunnen zijn. Op schoolkamp kwam hij af en toe bij mij in bed liggen. Mijn klasgenootjes wisten ervan en vonden het bijzonder interessant.

In deze tijd zou hij direct van school zijn getrapt, maar onze directeur belde alleen mijn ouders: ‘Ja wij weten ervan hoor. Cor is hier elk weekend, leuke man!’ Op mijn vijftiende kregen we verkering, op mijn zeventiende waren we verloofd en op mijn achttiende getrouwd. Ons huwelijk staat als een huis.”

JURK & BLAZER H&M



**‘HIJ ZOENDE
ME IN HET
COMPUTER-
LOKAAL’**

**LENA (32) BELANDDE OP HAAR 18E
IN BED MET HAAR WISKUNDELE-
RAAR VAN 26.**

“Hij was niet eens knap. Eerder een sulletje, vers van de lerarenopleiding. Voor mij was het een spel: Zou het me lukken hem te versieren? Ik trok een kort rokje aan en plaatste dubbelzinnige opmerkingen. Als ik hem iets vroeg over de stof, boog hij net wat te dicht over me heen. Of hij kwam seminonchalant op mijn tafeltje zitten. Hij hapte; hij viel als een blok voor me.

Ik liet vriendinnen briefjes aan hem geven. ‘Kusjes van Lena’ schreef ik erop. Ik kreeg lieve briefjes terug, al dan niet in dichtvorm. Hij werd steeds nerveuzer; doodsbang betrapt te worden. Mijn vriendinnen en ik hadden de grootste lol. In de weekenden zag ik hem in de kroeg, waar hij en ik stiekem zoenden. Op het eindexamenfeest stuurde ik het naar een climax. Ik fluisterde spannende woordjes in zijn oor en we fietsten naar zijn flat. Daar belandden we in zijn bed.

We lagen er nog niet in toen hij vroeg: ‘Wil jij aardbei, banaan of naturel?’ Hij had het over condooms. Ineens drong het tot me door, waar was ik in hemelsnaam mee bezig? Ik durfde niet zomaar op te stappen en zei dat ik liever wilde slapen. Hij kroop tegen me aan, maar hield zijn handen braaf thuis. De volgende dag heb ik hem verteld dat ik niet verliefd was. Daarna ontving ik een liefdesbrief: We konden het toch proberen samen? Achteraf denk ik: best gemeen dat ik hem erin heb geluisd.”

JURK ZARA



**‘IK HEB
HEM ERIN
GELUISD’**

BABS BEIMER (42) WERD OP HAAR 16E VERLIEFD OP ECONOMIELE-RAAR MARTIN VAN 23.

“I stopped at the red light district stond op zijn T-Shirt. Wat een popi-jopie, dacht ik. In zijn lessen zette ik een grote mond op. Economie vond ik stom en met ieder zesje was ik blij. Martin daagde me uit: ‘Haal je voor je volgende proefwerk een 7, dan ga ik met je naar de bioscoop.’ Doet-ie toch niet, dacht ik. Hij bood aan me bijles te geven. In zijn blauwe deux chevaux reed hij naar ons thuis. Mijn ouders keken raar op, maar zochten er niets achter. Ik vond het grappig; Martin op mijn kamer!

Die 7 heb ik ingekopt en we gingen naar de film. Na afloop begonnen we buiten te zoenen. Hij was groot en had een snor; ik was verliefd. We wilden geen verstop-pertje spelen en zijn direct naar de rector gegaan. Hij vond het oké, maar iemand anders moest voortaan mijn werk nakijken en we moesten we onze relatie stilhouden. Toch gonsde het al gauw door de gangen. Martin verkoos een nieuwe baan in Amsterdam, en na mijn eindexamen zou ik bij hem intrekken. Hij was mijn grote liefde, en ik die van hem. Toen voltrok zich een drama. 7 april 1990 ging 's nachts de telefoon. Martin was dood, een auto-ongeluk. Voor mijn mondelinge examens had ik geen boek gelezen. De leraren waren lief, ze vroegen in het Frans en Engels hoe het met mij ging. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Uiteindelijk ben ik ook nog geslaagd.”

TOP & BROEK ZARA

**‘EN TOEN
GING HIJ
DOOD’**



THALISA SLIER (21) KREEG VLAK NA HAAR EINDEXAMEN IETS MET DE GYMLERAAR. ZIJ WAS 18, HIJ 28.

“Gym was mijn favoriete vak en hij en ik hadden een klik. We luisterden naar dezelfde muziek en waren allebei sportief. En toch was er in die zes schooljaren nooit sprake van verliefdheid.

Op de avond van de diploma-uitreiking flirtte hij volgens mijn vriendinnen met me. In de weken daarna begonnen we te appen. Die berichtjes werden steeds gedurfter: Hadden we het over een lekker ijsje, schreef hij: ‘Weet je wat nóg lekkerder is...?’ Vijf minuten later stuurde hij dan: ‘Twee ijsjes!’

De eerste date was ongemakkelijk. Zo raar om ineens bij mijn gymleraar thuis op de bank te zitten. Hij bracht mij op de fiets naar huis en bij de voordeur gaven we elkaar een afscheidskus. Over een verhouding tussen een leraar en oud-leerling zou geroddeld worden, daarom hielden we het een maandje geheim. De zenuwen gierden door mijn keel toen ik het mijn ouders vertelde, maar zij vonden het oprecht leuk.

We gingen samenwonen, maar ons leeftijdsverschil speelde ons parten. Ik studeerde, hij had een baan. Ik dacht nog niet aan kinderen. De spanning groeide, maar we spraken niets uit. We liepen vast en groeiden uit elkaar. Nu hebben we alleen nog contact als co-ouders over Morris, ons hondje.”

JUMPSUIT ZARA



TEKST CHARLOTTE VAN DRIMMELLEN FOTOGRAFIE ROBIN DE PUY STYLING SIRIANE HUNJA VISAGIE BIANCA FABRIE

**‘MIJN
OUDERS
VONDEN
HET LEUK’**