

BACHELOR list

3

Gers Pardoel

Dankzij *Broodje bakpao*, de titeltrack van de spraakmakende film *New kids* uit 2009, maakte de hiphopcarrière van Gerwin a.k.a. Gers een vliegende start. Gers betekent in plat Rotterdams zoveel als vet, cool. De single *Ik neem je mee* uit 2011, met dat aanstekelijke deuntje, zorgde voor de echte doorbraak. Als klap op de vuurpijl leverde Gers' eerste single *Morgen ben ik rijk* van zijn debuutalbum hem onlangs het predikaat Serious Talent bij 3FM op. Het kan niet op voor de Rotterdamse rapper met de zachte G, die sinds zijn bekendheid bestookt wordt met huwelijksaanzoeken en *booty calls*. Gers' bestaan kende ook een minder rooskleurige tijd. Nadat zijn moeder overleed toen hij zeventien was, ontvluchtte hij de gespannen thuissituatie. Hiphop werd zijn uitlaatklep, niet wetende dat het de voedingsbodem voor zijn latere succes zou vormen. Een telefoontje met Gers' manager Irfan Er (zelf nummer negen op de Pink List) leert dat succes ook een *dark side* heeft: 'Gers heeft het afgelopen jaar in een soort achtbaan gezeten waardoor hij oververmoeid is. Hij moet het de komende tijd wat rustiger aan doen,' aldus Irfan. Wat



betreft het vrouw-verhaal laten we hem dan maar even met rust. De bedoeling is wel dat Gers binnenkort alweer zijn come back maakt. Wat we nog kunnen melden is dat Gers in zijn toekomstige vriendin een warme, rustige en lieve persoonlijkheid zoekt, eigenlijk een soort evenbeeld van zijn moeder. En dat hij zich verder omschrijft als 'aardig'. Hij schijnt onzeker te zijn over zijn haargroei, en hangt bij vlagen de romanticus uit. Zijn optredens ziet hij als sport en hij is gek op zijn neefjes. Lief! Toegegeven: het is niet veel, maar het is onze nummer 3 van harte en al lang vergeven. *Take it easy*, Gers!

GEBOORTE
DATUM
12 MEI 1981
•
BEROEP
ZANGER
•
FRIENDS ON FB
21.805
•
FYI
IS 35
MINUTEN
OUDER
DAN ZIJN
TWEELING-
BROER ROBBIE

2

Peter Buwalda



GEBOORTE
DATUM
30 DECEMBER
1971
•
BEROEP
SCHRIJVER
•
FRIENDS ON FB
1651
•
FYI
DEZE ROCKER
WEET ALLES
VAN KLASSIEKE
MUZIEK

verlegde zijn focus van Hendrix naar Vestdijk. Buwalda schreef een boek, nee, een meesterwerk: *Bonita Avenue*. Hij deed daar vier jaar over en begaf zich in die periode slechts vijf keer 's avonds buitenshuis. De gedisciplineerde kluizenaar is inmiddels weer onder de mensen. Toen we over vrouwen begonnen, gingen zijn donkere ogen glinsteren: 'Ik hou van goede zoeners. Ik hou van het hockeytype dat nooit gehockeyd blijkt te hebben, maar conservatorium gedaan heeft. Of van mensen die het *NOS-journaal* presenteren.' Daar komt de aap uit de mouw. De lange, slanke Buwalda droomt weg bij Sacha de Boer. Lijk jij een beetje op haar? Trek de stoute schoenen aan. Maar vergeet nooit je deoroller als je met hem uitgaat, want vrouwen die naar zweet stinken zet hij het liefst direct bij het grof vuil. Spannende man, die Peter.

Spannende man hoor, die Peter, moet je kijken hoe hij erbij zit op die bank. Hij erkent dat hij er op foto's weleens uit kan zien als een ontsnapte tbs'er, maar na een goed gesprek met Peter ontdekten wij ook zijn schattige kanten. Hij vertelde over zijn jeugd in Venlo, en hoe hij daar met vriendjes zijn best deed in de voetsporen van Jimi Hendrix te treden. Tegenwoordig staat hij emotioneel en fysiek zijn mannetje. 'Ik heb één borsthaar!' onthult hij, 'voor de liefhebster.' De man die vroeger nog vergroeid was met zijn gitaar, ging uiteindelijk Nederlands studeren en



BACHELOR list

1

Johnny de Mol

EWIN BOER

B

GEBOORTE

DATUM

12 JANUARI 1979

•

BEROEP

PRESENTATOR/
ACTEUR/DJ/ON-
DERNEMER

•

FRIENDS ON FB

1201

•

FYI

HIJ DRAAGT

GRAAG

DEUS-PETJES

Hij is de man die Doutzen aan het huilen kreeg, ons de échte Katja liet zien en een héél andere kant van Paul de Leeuw naar boven kreeg. Het is de man die met Hanna, Lieke, Ali B, Bridget, Nicolette, *you name it*, een beschuitje heeft gegeten. Ja, ja, wel voor 'werk' natuurlijk, maar toch, welke Hollandse jongen kan dat nu zeggen? Kortom, in *Waar is de Mol?* heeft Johnny ons laten zien dat hij romantiek niet uit

de weg gaat. Hij steekt kampvuurtjes aan, draagt de koffers van zijn knappe reisgenote en draait zijn hand niet om voor een paardrijritje door de branding. Als het wat fris wordt in de buitenlucht gooit hij zijn trui over je schouder. En net als je denkt dat jouw leven een hel is, maakt hij dat ene grappje waardoor het zonnetje weer gaat schijnen. Lachen, dat doet hij graag met zijn toekomstige vriendin. En hij houdt van kinderen! Zodra hij een leuke moeder gevonden heeft, ziet hij zichzelf namelijk zéker in de rol van papa. Als je nou even de film *Patatje oorlog* kijkt, kun je alvast zien wat je daarvan kunt verwachten. En dan zijn looks hè... Hij heeft respect voor alles wat leeft en realiseert zich dat het leven te kort is om te klagen. Hij vertelde laatst dat hij in principe heel trouw is in relaties, dus dat is mooi meegenomen. Verder verdient hij goed zijn centen, dus wat wil je als *single lady* nog meer? Ga hem nu aan de haak slaan, onze nummer één!